

# HOOFDSPOELEN in Imogiri, vlakbij Yogyakarta

*De weg naar Imogiri is prachtig, nu, zo aan het eind van de regentijd. Alles groen, bergen op de achtergrond, veel activiteiten op de sawa's. Ons doel is niet de sultansgraven te Imogiri, ofschoon ook zeer de moeite waard, maar het andere waar Imogiri om bekend is: **gurah**.*

## Gurah

Gurah is een genezende behandeling dat veel kwaaltjes en ziekten zou kunnen oplossen; ademhalingsproblemen, astma, hooikoorts, migraine, hoestproblemen en nog veel meer. Ik zelf heb al een paar weken last van een verstopt gevoel ergens tussen mijn neus en oor en dat heeft mij besloten om nu maar eens de reis te maken. Nu ja, reis, het is slechts 30 minuten rijden op de brommer vanuit Yogyakarta. Het ruime huis van Pak Hisyam staat vlak onder de berg waar de 'Makam Imogiri' (begrafplaats) is. De kampong heet Giriloyo en er zijn hier tientallen geneesheren te vinden die zich bezig houden met gurah. Wij hebben echter uitdrukkelijk het advies gekregen, van meerdere kanten, om naar Pak Hisyam te gaan, echt 'de beste'.

## De behandeling

Wij zijn de eersten en krijgen een kopje thee. Ik mag plaatsnemen op een van de bamboebedden en Pak Hisyam vertelt wat er gaat gebeuren. Ik moet diep gaan ademen, krijg een paar druppels medicijn in mijn neus, moet 6 tellen niets doen, en dan op mijn buik liggen en mijn mond open houden. Er zal dan vanuit mijn mond, neus en ogen allerlei vocht/muscus komen. Het zal ongeveer een uur duren. Terwijl de geneesheer begint de bidden, hopelijk voor een goede afloop, schuift een medewerker een forse emmer voor het bed.

In de druppels zit een extract van een kruid welke alleen in de omgeving van Giriloyo kan groeien. Zo gaat het verhaal tenminste. Vroeger werd de methode gebruikt in pesantren (Islamitische leerhuis) om de 'voorgangers' een krachtige en mooie stem te geven.

Het medicijn heeft het effect van een wel zeer krachtige Vicks, en inderdaad loopt er direct van alles uit mijn mond naar beneden. Kwijl, speeksel maar ook een soort snot. Lange draden voornamelijk toch schoon, ik bedoel niet groen of geel. Uit mijn ogen komt ook wat vocht. Mijn neus begint ook goed te lopen, druppels alsof ik verkouden ben, maar later toch ook draderig snot waarmee ik flinke bellen weet te blazen, neusbellen, niemand die het ziet alleen pak Hisyam die af en toe langs komt en onder de bank kijkt of het goed loopt. Onder tussen komen er ook andere patiënten bij. Voor elke gegadigde bidt pak Hisyam. Er liggen nu 5 medemenssen die roggelen, reutelen, schrapen en van alles te doen, ook boven die emmers, terwijl mij toch geadviseerd was alleen de mond open te doen en juist niet te hoesten of te schrapen. De patiënten worden ook gemasseerd, dit komt het proces beslist ten goed en is behaaglijk.



## Resultaat

Na 5 kwartier te hebben gelegen krijg ik het advies de neus een paar keer te snuiten. De laatste klodders vallen en ik mag opstaan. Ik ben dizzy, de keel voelt onprettig maar niet pijnlijk. De omgeving lijkt wel helderder geworden. Pak Hisyam biedt mij nog een jamu (een kruidig drankje) aan en raadt mij aan nog eens te terug te komen binnen een maand voor een herhaling, "pas dan is het effect optimaal". Maar nu voel ik me ook al...ja wat zal ik zeggen...opgelucht!



### Overige informatie:

- \* Prijs: er is geen vaste prijs, u kunt geven wat u wilt
- \* Adres: Giriloyo, Wukirsari Imogiri, Bantul.  
In de directe omgeving zijn er nog tientallen behandelaars.  
Er is geen telefoon.
- \* zo ziet de gurah wortel eruit:



- \* Nadere informatie [www.antarin.net](http://www.antarin.net)



Peter Moerbeek / Antarin

## ANTARIN

Voor al uw wensen in Indonesië.

[antarin@chello.nl](mailto:antarin@chello.nl)  
[www.antarin.net](http://www.antarin.net)

