



Karimunjawa, de Caraïben van Indonesië...

Snorkelen

Voor de liefhebber van snorkelen of scubaduiken zijn er op Java niet zoveel mogelijkheden. De zuidkust is over de hele linie genomen te gevaarlijk door de heftige golfslag en de sterke onderstromingen die de Indische Oceaan nu eenmaal kent. Bij Pangandaran zijn wat mogelijkheden om te snorkelen, maar echt indrukwekkend is het niet. Aan de Westkust van Java leent het natuurpark Ujung Kulon zich wel goed voor snorkelen, vooral bij het eilandje Peucang, maar hier is de bereikbaarheid een probleem plus dat een 'permit' nodig is. Bij de eilanden groep Pulau Seribu, ten noorden van Jakarta, zijn redelijke snorkel en duikmogelijkheden maar druk en duur door de vele Jakartanen en expats die er hun vrije dagen slijten. Het water is er niet overal schoon. Snorkelen zou nog kunnen bij het mini-badplaatsje Pasir Putih, aan de noordkust voorbij Surabaya, maar hier is de accommodatie weer erg matig.



Vertrek van de ferry naar Jepara

Archipel Karimunjawa

Deze prachtige eilandengroep van 27 eilandjes, waarvan slechts 5 bewoond, is gelegen in de Java Zee en begint nu eindelijk populair te worden. Niet alleen bij buitenlanders, en dan vooral backpackers, maar ook bij de Javanen zelf. Zij zijn het die tijdens vakantie en feestdagen de eilanden massaal innemen. Volstrekt begrijpelijk want de eilandengroep heeft veel te bieden, vooral prachtige snorkelplekjes, heldere zee, vele soorten vissen en zeeschildpadden, witte stranden, goedkope homestays en goedkoop transport over water door de vele vissers die graag wat willen bijverdienen. Een trip van 4 uur naar 3 eilandjes kost zo'n 30 euro voor de boot waar dan 10 personen gemakkelijk meekunnen. Snorkelen is dus tijdverdrijf nummer 1 te Karimunjawa.

Topattractie nummer 2 is het verorberen van vis en andere gedierde uit de Java Zee. Dit vindt plaats op de alun-alun (hoofdplein) van de 'hoofdstad' van het hoofdeiland, daar waar je aankomt met de boot. Een stuk of 10 vrouwen staan hier verse vissen te barbecueën die jij hebt uitgezocht. Tezamen met rijst en sambal wordt het naar je plekje op de grond gebracht en het feest-eten kan beginnen. De keuze aan vis is groot, de ene vis is nog schitterender van kleur dan de ander, het is bijna te pijnlijk om aan te wijzen om de vis vervolgens een kwartiertje later, bruin/zwart geblakerd terug te krijgen. Geen stoelen, geen tafels, geen menuïjsten, geen tafelkleedjes maar het eten is uitstekend en betaalbaar. Inktvis en lobsters zitten ook in het assortiment.

Andere attracties kunnen zijn een trekking door de mangrovebossen of een trekking naar Batu Lawang danwel naar Jokotua, een uitzichtpunt. Voor dit laatste object kan je ook een brommertje huren, 5 euro per dag, helm en rijbewijs niet nodig. Veel verkeer kom je ook niet tegen, misschien zijn er op het hele hoofdeiland zo'n 200 auto's. Het totale inwoners tal van alle bewoonde eilandjes te KJ bedraagt een kleine 9000 en het hoofdeiland Karimun is ietsje kleiner dan Terschelling.

Verder is er op het eiland Menjangan Kecil een mogelijkheid om te zwemmen met witpuntrifhaaien.



Bungalow op Menyawakan Eiland



Strand bij Ary's Lagoon



Voor de zonsondergang



