



AAN DE LOPENDE BAND IN GOA PINDUL

Van horen zeggen is de Goa (dat grot betekent) Pindul in desa Bejiharto, gelegen op ongeveer 50 km van Yogyakarta, een leuk avontuur. Hier ga je letterlijk aan een lopende band de grot in met de belofte dat je ook kunt raften. Reden om dit zelf aan den lijve te ervaren. De foto's spreken voor zich: het is een heel leuk uitje dat bij uitstek te combineren is met een bezoek aan een nieuw natuurgebied met veel jonge fruitbomen rondom de uitgebluste vulkaan Nglanggeran en Gunung Kidul.



Wij gaan eerst naar Embung Nglanggeran; een enorm aangelegd waterreservoir (geen zwemwater), 500 meter boven de zeespiegel. Indrukwekkend is het uitzicht op de ruige rotsen die lang geleden door uitbarstingen zijn gevormd door deze uitgedoofde vulkaan.

In 2014 was hier nog geen openbaar vervoer en de wegen ernaar toe zijn smal en niet toegankelijk voor grote bussen. Duidelijk nog geen toeristische trekpleister. Na genoten te hebben van het prachtige uitzicht en de geplante fruitbomen waaronder de durian rijden we naar onze eindbestemming Goa Pindul. Onderweg zien wij veel teakhout bedrijvigheid en home industrietjes.



Gelukkig hebben wij eigen vervoer, want het is behoorlijk zoeken naar het startpunt van de excursie. Behulpzaam zoals altijd escorteren enkele dorpingen ons naar de plek waar wij ons moeten melden. Wij zijn met zijn tweeën maar krijgen een ware VIP groepsbehandeling en de programmaleider legt ons in alle rust eerst uit welke excursies mogelijk zijn en laat ons alle tijd om te overleggen wat wij wel en niet willen. Pindul is slechts een grot van 3,5 bij 5 meter. Ik vind de smalle grot met overal vleermuizenkamers en raften in een autoband niet al te aantrekkelijk. Maar al snel laat ik mij overhalen door de allervriendelijkste medewerkers en de charmes van gids Soeharto. Wij krijgen schoenen, een zwemvest en een autoband en dan kan de tour beginnen. Tijdens de korte rit in een truck naar het beginpunt van de grot genieten we al van de landelijke tafereeltjes van het ongedwongen leven in de kampung dat gewoon doorgaat.



Half luisterend naar de uitleg van gids Soeharto voelen wij ons al snel zen. De legende doet de ronde dat vroeger (ex) gedetineerden deze grot gebruikten om hier met zichzelf in het reine te komen en vrede te vinden. Iets kan ik mij daarbij voorstellen, want je zou het niet verwachten maar de autoband biedt zowel comfort als rust. Wij hoeven niets te doen: aan een lus bevestigd aan de autoband houden wij elkaar vast en gids Soeharto sleept ons lopend voort. Omdat zelf fotograferen niet mogelijk en onhandig is, gaat er ook nog een fotograaf mee die voor een zeer redelijk bedrag maar liefst een fotoserie van ruim 200 foto's maakt. Gids Soeharto vertelt honderd uit over stalagmieten en stalactieten en uiteraard geven wij zo af en toe blij van onze interesse in dit natuurverschijnsel.

Na ongeveer driekwartier stelt Gids Soeharto voor er nog een uurtje aan te knopen en ook het raftingavontuur mee te maken. Nou ja, raften? In de autoband van een heuveltje naar beneden glijden en daarna spetteren onder een waterval. Echte diehards zullen zeer teleurgesteld zijn in deze raftingvariant. In de truck keren we aan het eind van de rivier weer terug naar de ingang. Al met al hebben wij gedurende enkele uren als kinderen genoten van deze ongedwongen en vrolijke excursie. Een bezoek aan Goa Pindul gecombineerd met Embung Nglanggeran is zonder meer een leuke dagtrip.