



## Met de speedboat naar Derawan

*De tour is te splitsen, te veranderen, te verlengen, wat u wilt. Dit is een leidraad.*

### Dag 1

Drie, vier passagiers kunnen maximaal in een van de vele speedboten die klaar liggen in de haven van Tanjung Batu. Met een snelheid van 40 km per uur scheuren we over het ondiepe water dat het enorme Kalimantanen scheidt van het mini-eilandje Derawan. Het kleine bootje stuitert over de kalme Celebes Sea. Het water is zo ondiep dat er bij eb spierwitte zandplaten komen bloot te liggen, net zoals bij onze Wadden. Na 30 minuten meren we aan bij een van de vele hotels die houten huisjes aanbieden, op palen in het water. Aan het strand en in het dorp is ook onderdak (homestays) te vinden, stukken goedkoper.



### Dag 2,3,4 en of ...

De onderwaterwereld rondom dit eilandje staat bekend om de zeeschildpadden die vooral in de ochtend komen grazen. Ze zwemmen onder de huisjes op palen, grazen wat zeegras en trekken zich niets aan van bootverkeer wat zich boven hen afspeelt. Bij Pasir Putih aan de oostkant komen de schildpadden in de avond om eieren te leggen waartoe ze eerst een kuil graven. Na het uitwerpen van zo'n honderd ronde eieren keren ze zichtbaar uitgeput gnuivend weer terug naar de zee. Wij zagen op een fraaie vollemaan-avond, en op afstand, want je wordt geacht ze niet te storen, 2 schildpadden bezig een kuil te graven.



De zee barst hier van de vis en het leuke is dat je vanaf de steigers, die meerdere trappetjes hebben, heel gemakkelijk in het water kan komen. Ideaal gebied voor beginnende snorkelaars zoals wij zijn. Voor hen die meer wensen: er zijn meerdere duikscholen aanwezig en nog redelijk betaalbaar ook, bijvoorbeeld 40,- euro voor een eerste introductieduik. Bij de duurdere resorts zijn ook Padi-gecertificeerde duikscholen, uiteraard met een ander prijskaartje.



De onderwaterwereld is dus uniek hier, maar ik vond vooral de kampongsfeer op het eiland geweldig. Er zijn geen auto's, misschien 100 brommertjes en precies 1 becak. Elektriciteit is er non-stop en er is uitstekend internetverkeer op het hele eiland. Het eiland is 1 kilometer lang, 500 meter breed en de kampong bestaat feitelijk uit niet meer dan 2 straten. Een soort Asterix en Obelix dorpje eigenlijk. Aan die 2 straten gebeurt van alles, een filmpje op Youtube, <http://youtu.be/bPbNK7n-mdiU> geeft u een fraai beeld. De houten huisjes aan weers kanten hebben bijna allemaal een waranda en daar wordt gekletst, gespeeld, gehangen, geslapen vooral en gekeken naar wat er allemaal gebeurt in de straat. Er kunnen hier geen geheimen zijn voor elkaar, zou je zeggen. Wat opvalt is dat de huisjes blinkend schoon zijn van binnen, geen korreltje zand op de plavuizen. Ik heb ook geen mieren of muggen gezien. De straat van spierwit zand is een groot speelterrein van spelende kinderen die tot laat opblijven. Veel winkeltjes, homestays en restaurantjes.



Een paar keer per dag komt een mevrouw met een groentekar langs rijden. Kinderen lopen door de straat met door ouders gemaakte gerechten die ze luidkeels roepend, verkopen. De voertaal op Derawan is geen Bahasa Indonesia maar Bahasa Bajau, een taal die meer heeft van Maleis maar naar mij verteld werd, ook het Filipijns. De bewoners zijn voor 97% Moslim. Engels spreekt men nauwelijks.



### Derawan Archipel

Er zijn nog meer mini-eilandjes in de omgeving en daar van is Kakaban de meeste spectaculaire te noemen. Dit tropische juweel ligt op 1 uur varen van Derawan. Kakaban is alles wat je van een tropisch eilandje mag verwachten; wit strand, blauw-groene zee, kristalhelder water, dolfijnen in de buurt, een jungle en dan is er nog een tropische verrassing; een brakwater-meer met daarin miljoenen kwallen. Er zijn 4 soorten kwallen in het meer en de meest fascinerende is een transparante kwal in de vorm van een bord (Aurelia Aurita). De meest voorkomende is de Mastigias Papua, ter grootte van hand. Deze kwallen bezitten 8 armen waar mondopeningen in zitten, ze eten dus niet met hun handen maar met hun armen als het ware!



Je kan er goed snorkelen, duiken of zwemmen in het meer maar je moet even een knopje durven omzetten, de kwallen zie en voel je maar ze steken niet, dat vermogen hebben ze in de loop der tijd verloren omdat ze hier geen natuurlijke vijanden hebben. Retributie is 1 euro en het aantal bezoekers is gemiddeld 30 per dag. Kom vroeg, dan heb je het hele meer voor jezelf.



Behalve Kakaban omvat de Derawan Archipel nog de eilanden Maratua en Sanglaki. Op Maratua is ook accommodatie aanwezig en lijkt op Derawan maar is nog wel een ruim een anderhalf uur verder varen met de speedboot.



Sanglaki is onbewoond, hier kan duiken tussen manta's. Het is het meest favoriete eiland van de schildpadden om hun eieren te leggen.

**Hoe er te komen?** Berau in Oost Kalimantan heeft een uitstekende airport en ligt voor de hand als aankomstplek. Er zijn goede vliegverbindingen vanuit Yogya, Surabaya, Solo en Jakarta, onder ander met Sri Wijaya Air. Vanaf de airport is een charter mogelijk naar Tanjung Bata, 2 uur non-stop rijden, kosten 35-45 €. Of een overnachting nemen in Berau en dan de volgende ochtend door naar Tanjung Batu. Bij de haven van Tanjung Batu liggen speedboots klaar of men kan bellen met speedbooteigenaren te Derawan. Kosten ca. 22 €, one way.

**Accomodatie te Derawan** Top end: Derawan Dive Resort cottages en Derawan Beach Café & Cottages Middenklasse; losmen Danakan, en ernaast Reza Dira Penginapan. Derawan Lestari I & II en vele anderen. Verder zijn er veel homestays in de kampong van Derawan.

**Tourprijs op aanvraag, advies aantal dagen, minimaal 3 volle dagen, dus inclusief reizen 4 of 5 dagen**

**ANTARIN**  
Voor al uw wensen in Indonesië.

antaran@chello.nl  
www.antaran.net

