

8-daagse Noord Sumatra tour

Lake Toba en Orang Oetans

*De tour is te splitsen, te veranderen, te verlengen, wat u wilt.
Dit is een leidraad.*

Dag 1 Aankomst Medan, Lake Toba - boot naar Samosir

U arriveert in Medan waarna het een afstand van ca. 5 uur is naar Lake Toba, het diepste en grootste kratermeer van de wereld. De reis gaat via Tebingtinggi en Pematang Siantar. U heeft uw eigen chauffeur en u kan stoppen waar u wenst. In ieder geval komt u langs palmolie, cacao en rubberplantages. In de namiddag arriveert u in Parapat alwaar u oversteekt per boot naar Samosir-eiland, een mooi tochtje van ongeveer 1 uur. U verblijft in Tuktuk, aan de oostkust van Samosir. Accommodatie in Tabo Cottage of Toba Village Inn, eenvoudig maar goed gelegen aan het meer waarin een duik voor de hand ligt.



Dag 2 Samosir, Vrij

Zelf het eiland verkennen, wandelen, fiets huren of een brommer. Als u van wandelen houdt is er een goede track mogelijk van Sigarantung, een wat hoger gelegen dorpje in het centrum van het eiland, van hier dan een wandeling naar beneden langs een bosachtige omgeving en rijstvelden, ca. 3-4 uur (optioneel, vraag voor de prijzen).



Dag 3 Boot - excursie en fietsen, 25 km

Een gids neemt u mee via een prive-boottour over het meer van Toba. Een uitstekende manier om de fraaie omgeving van 'het Zwitserland in de tropen' te verkennen, zoals dit gebied ook wel werd genoemd. Stoppen bij Simanindo (Huta Bolon) voor onder andere Batak volksdansen. Hierna met de fiets naar Ambarita om kennis te maken met de vroegere megalithische cultuur van de Batakkers en de typische Batakhuizen. Van Ambarita naar Tomok met de boot om de sarcofaag van koning Sidabutar te aanschouwen, oud en prachtig gedecoreerd. Dan per boot of fiets (wat u wilt) terug naar het hotel en de rest van de middag vrij.



Dag 4 Naar Samosir - Berastagi

In de vroege morgen oversteken per boot naar Parapat. Een prachtige rit langs het meer, fraaie vergezichten. Natuurlijk een stop bij de Piso-Piso watervallen en een koffieplantage. Berastagi ligt op een hoogte van 1300 m en wordt gedomineerd door twee actieve vulkanen, de Sinabung (2417 m), heel actief, en de Sibayak (2172 m). Het is het land van de Karo Batak, een van de 6 Batakvolken hier in Noord Sumatra. We stoppen in Pematang Purba om het houten paleis van koning Simalungun te bewonderen en in ieder geval een stop te Dokan; een pracht van een mini-Karo Batak-dorpje met hun traditionele huizen en ook nog bewoond. Een bezoek aan de fruitmarkt van Berastagi is ook mogelijk. Overnachting in het luxe hotel Grand Mutiara.



Dag 5 Berastagi - Bukit Lawang

Een rit van ca. 6 uur naar Bukit Lawang, een klein dorpje gelegen aan de rivier en op het randje van het Gunung Leuser National Park. Eén van de grootste natuurparken in de wereld, het bevat zo'n 800.000 ha tropisch regenwoud. Het is een uitstekend vertrekpunt voor trekkings om de orang-oetans te spotten.

De route gaat voor een groot deel door oliepalm en rubberplantages. Een stop bij de Tamil kerk Annai Velangkanni is de moeite waard. Aankomst in de namiddag. Overnachting te Eco Lodge, een eenvoudig milieu-vriendelijk guesthouse.



Dag 6 Jungle trek, orang oetans & Tubing

Met de gids gaat u naar het voedselplatform in het park alwaar de Orang oetans 2 x per dag te eten krijgen. Het is een fascinerend gezicht om deze grote rode primaten aan te zien komen, geruisloos en swingend van tak naar tak. Mooie gelegenheid om fraaie foto's te schieten. Hierna, een jungle-trekking van 2 tot 3 uur, dieper het park in om de sfeer van een regenwoud te ervaren. Het is niet heel steil, ook niet vlak en in de regentijd glad. Grote kans op het zien van gibbons, langstaart-ape, vliegende eekhoorns en de Sumatraanse neushoornvogel. Uw gids zal u het nodige uitleggen over de flora en de dieren die u tegenkomt.

De trekking eindigt bij een rivier en hier start dan een bijzondere ervaring; met autobanden-vlotten de rivier af en dan arriveren vlakbij het hotel. Een spectaculaire ervaring van een klein halfuurtje.

NB. Er zijn extra kosten voor het meebrengen van een camera (3 euro) of filmtoestel (10 euro).

Meenemen: schoenen of sandalen met een profiel, regenjas, plastic om de bezittingen droog te houden, petje of hoedje, water,deet-smeer (antimug).



Dag 7 Bukit Lawang - Medan

Naar de hoofdstad van Medan vandaag. Drukke stad, heet en benauwd, maar wel met nog wat aardige koloniale historie. Vraag ons stencil 'Whattodo' in Medan. De route kan in 3 uren worden gereden. Stop mogelijk bij een gedateerde krokodillen-farm en bijvoorbeeld ook bij het Maimun Palace uit 1888, behorende aan de Sultan van Deli. Andere stops kunnen deze dag zijn: de Almahum Moskee of de Chinese tempel Vihara Gunung Timur. Overnachting in het Grand Aston, een 5 sterrenhotel in het centrum.



Dag 8 Transfer met de trein naar de Kuala Namu Airport

U krijgt uw treinticket van onze medewerker en die verzorgt ook het transfer naar het nabijgelegen treinstation. Dan reist u in een efficiënte en hypermoderne trein gedurende een half uurtje naar het moderne Kuala Namu Airport, vertrekhal is op de 2^e etage.



De tour omvat:

- Vervoer daar waar vermeld met redelijk engels sprekende chauffeur
- Accommodatie in eenvoudige tweepersoonskamer, inclusief ontbijt tax en service
- Openbare boot van en naar Parapat
- Boot-excursie, fiets en gids op dag 3
- Jungle trek, orang oetan, tubing in Bukit lawang+ entreefee voor het park
- Treinticket naar airport

Prijs in €

2 personen: 505,- pp
4 personen: 405,- pp
6 personen: 365,- pp
3 of 5 personen: neem contact op.
Toeslag in juli, augustus en september, 55,- euro/ pp.

Verlenging op het eiland Samosir is zeer goed mogelijk en niet duur. Langer blijven in Bukit lawang is interessant als u meer de jungle in wilt. Eigenlijk is alles bij ons mogelijk.



ANTARIN

Voor al uw wensen in Indonesië.

info@antarin.net
www.antarin.net

